

Recensie.



Op vakantie in Italië neemt Frank 'zijn' Susan mee naar een vervallen villa die in de buurt bekend staat als een spookhuis. Voorgeschiedenis: in 1862 trof een graaf daar zijn vermoorde vrouw aan, terwijl ieder spoor van zijn dochter ontbreekt. Een jaar later pleegt de gebroken man zelfmoord. De spirituele Susan vindt het er maar niks, er hangt wat haar betreft een zware, verdrietige energie. Frank merkt daar niets van, hij wil alleen mooie foto's van zijn geliefde maken. Tijdens hun bezoek worden ze betrappt door een groep in het wit geklede Italianen. De dreigende sfeer slaat plots om als ze door hen in Venetië, waar de leider van de groep zegt te wonen, worden uitgenodigd. Susan ziet die trip wel zitten, maar Frank verzet zich. De spanningen tussen de twee lopen de dagen erna op. Hoezo tweelingzielen? Uiteindelijk kiest Frank eieren voor zijn geld en bezoekt het stel alsnog de riante woning van 'meneer Alessandro'. Aan de dis ontspint zich die avond een discussie over reïncarnatie en leven na de dood. Om Frank te overtuigen, geeft Alessandro's vrouw - toevallig reïncarnatietherapeute - hem de volgende morgen een sessie. Ondertussen bekennen de gastheer en -vrouw lid te zijn van de Ordo di Sirius, een in 1505 opgericht geheim genootschap. Doelstelling daarvan: de mensheid voor te bereiden op het nieuwe tijdperk door het creëren van een verruimd bewustzijn dat zich als een olievlek over de wereld mag gaan verspreiden.

Tijdens de regressiesessie belandt Frank tot zijn eigen verbazing in een vorig leven als hofnar. Wanneer hij in

LET OP:
DEZE RECENSIE
BEVAT SPOILERS

dat leven verliefd wordt op een prinses en zich verzet tegen haar gearrangeerde, koninklijke huwelijk, eindigt hij op de brandstapel. Beschuldigd van hekserij, louter en alleen omdat hij af en toe met wat kruiden rommelt. Geen wonder dat Frank in dit leven een afkeer koestert voor alles wat naar spiritualiteit riekt! De door zijn traumatische einde als hofnar afgestoten zielsdelen worden tijdens de sessie met hemzelf herenigd. Het brengt hem dicht bij Susan. 'Je verleden opnieuw beleven, om je toekomst te vinden', zo stelt zijn therapeute wijs. Bezegeling van hun nieuwverworven toekomst samen vindt plaats in Salzburg, waar ze bij de zoon van Alessandro als gevolg van een initiatieritueel de mystieke eenwording ervaren. Tweelingzielen, inderdaad! Terug in Nederland wordt hun Joy geboren, maar eist het ouderschap óók z'n tol: de magie lijkt uit hun samenzijn weg te sijpelen en de sleur slaat toe. Het wantrouwen evenéens en als Susan voor haar werk naar Milaan zegt te zijn maar ondertussen stiekem Alessandro bezoekt, slaan bij Frank de stoppen door. Dan blijkt echter de waarheid veel boeiender en spannender dan ooit gedacht...

Jules Hoenderop, in het dagelijks leven strategie-consultant in de gezondheidszorg, schreef een uitermate boeiende roman waar bovendien veel levenswijsheid en spirituele verdieping uit te destilleren valt. Ideaal ter lering ende vermaak, bijvoorbeeld voor onder de parasol of lekker in de schaduw op een zomers terras. Ben jij nieuwsgierig naar het hele verhaal? Jules stelt drie gratis exemplaren ter beschikking voor lezers die de best gemotiveerde mail sturen naar paravisie@edicola.nl. Vergeet niet je adresgegevens te vermelden!

★★★★★

Auteur: Jules Hoenderop
Uitgeverij: Ambilicious

€ 19,95 ISBN
9789493275157

